

Klubnyt den 14. 08.2019

Det var en stille aften med 9 fremmødte. Flemming og Rune kørte efter lidt aftensmad, som bestod af diverse pålæg og sild i lange baner.

Bent havde et par bemærkninger til de nye punkter på oversigten over besluttede punkter. Det var især punkt 18 med lakering af hjul, så der skabes en belastning, der kan måles. (ikke en spænding, der er konstant). Desuden at tilslutning af lys i huse og på veje, skal holdes adskilt af kørestrøm og signaler. Lys i huse og lignende kan styres via timer eller Arduino moduler.

Flemming havde indsigelser til punkt 17 vedr. anvendelse af togveje. Det er ifølge ham stationsbestyreren, der sættes togveje og dermed også signalvisningen via trykknapper for individuel signalvisning. Når sporskifter er stillet og låst, kan der gives signal for udkørsel. Det vil kræve en mere detaljeret diskussion.

Rune fortalte, at han havde været forbi skytteklubbens tidligere lokaler og kunne konstatere, at der var sat skilt op, både ved indgangen og i vinduet, at nu havde Køge Union deres nye klublokale der. Det følges op.

Formandens aftenbøn:

I denne hellige skrift skrives: Hold ikke det gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Sig ikke til din næste: »Gå, og kom igen i morgen, så vil jeg måske give dig det«, hvis du allerede har det, der bedes om. Vær barmhjertig overfor andre. Anklag ikke afdelingsbestyrelsen, når den ikke har gjort dig noget ondt, men ønsker dig lokale, hvor solen kan skinne ind i din sjæl.

Og dette er det budskab, som vi har hørt af Frelseren Per og her bringer videre til jer: Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi bekender vore synder fra kælderen og dårlig planlægning, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed og dårlig omtale af den gode Afdelingsbestyrelse.

Og til lidt eftertænksomhed:

En udenlandsk gejstlighed på besøg i Folketinget undrede sig over, at Folketingets åbning blev indledt med en gudstjeneste.

- Beder præsten virkelig for Folketingets medlemmer, spurgte han en dansk kollega.

- Nej, han ser ud over medlemmerne, og så beder han for landets befolkning!

- Vi har de medlemmer i Folketinget, som vi fortjener. Bær over med dem !

Der blev kun taget et billede denne aften:



Jan og Michel kæmper om, hvem der skal have flæskestegen. Rune prøver et underhåndsgreb, for at sikre sig stegen. Jørgen og Flemming har rejst sig for gribe ind i kampen på hver side.