

KMK Klubnyt

Nyt fra klubben. 13. juni 2018.

Også denne dag var der mange fremmødt af klubbens medlemmer - hele 10 mandspersoner.

Denne dag oplevede Henrik alle professionelle fotografers skræk - der var ikke noget hukommelseskort i apparatet og dermed ingen billeder fra aftenen. For at sætte prikken over det hele, havde Henrik ladet sin mobil blive hjemme til opladning. Den senile gamle mand! Kan han overhovedet huske, hvad han skal i klubben?



Her skulle være et billede af Jan, Bent, Jørgen og Rune, der klipper og klistrer sporplan på spånplader i rum 7. Men ak, Henrik havde ikke fået monteret hukommelseskortet i foto, derfor sort billede.

Nå, der var god gang i rum 7 med print af sporplan i 1:87. Der blev lagt tegninger, klippet og klistret, så man kan danne sig et godt indtryk af hele planen, som den vil se ud. Det hele er lagt på spånplader, der senere bliver savet ud til traceen. Livlige diskussioner mellem Bent, Jan, Jørgen og Rune om målefastheden af printet. Bare det ikke går op i spåner.

I rum 4 puslede Flemming med at få lagt transversal og udtræk til sidesporet fast med søm og hammer.



Her et flot og skarpt billede af hulepindsvinet "Hule", der hamrer sig over fingrene i iver over montering af sporskifte. Fin farve!



Og her et af Michel, den store køkkenchef, der står for aftensmaden. Se ham svinge den store grydeslev. Selv den gode mand Flemming, blev møt denne aften.

I rum 2 var der mere stille, men Henrik fik rettet på højden af traceen fra stationen og videre ind til rum 3. Sidste onsdag gik det op for deltagerne, at der er problemer med de forskellige niveauer for spor, station, sø, dambrug og åen. Ved stationen, hvor der placeres et antal villaer, er der ikke plads til baghaven pga. søen. Henrik havde derfor indkaldt til byggemøde for at drøfte problemerne. Vi håber, at Henk

møder frem næste gang og kan være med til at diskutere løsninger for rum 2.



Lækker anretning af rabarber soufflé med vaniljecreme.

Michel og Jan havde været til den lokale foreningsdag med afdelingsbestyrelsen. Det interessante for modelbaneklubben var dato for beboerdagen, der er fastlagt til søndag den 23. september.

Michel havde sørget for maden, der bestod af en gang kødsovs, som bærer det sigende navn: "Ild i røret" (*det er ingen skrivefejl*), suppleret med snittet hvidkål og gulerødder. Hertil flutes. Til dessert havde Michel kreeret en dejlig sag bestående af kogte rabarber på en bund af knuste makroner pyntet med 13 % vaniljecreme. Herlig dessert.

Efter maden var der byggemøde efterfulgt af redaktionsmøde for Mosebanen. LT har begået et par artikler om de nye AC-vogne og Torben Andersens bogudgivelse om personvogne, som vi vil lægge ud på nettet som en særudgave af Mosebanen.

Redaktionsmøde og ivrig diskussion om udsendelse af særnummer af Mosebanen. Lige indtil Henrik fortalte om det manglende hukommel-

seskort, hvorefter LT og Flemming flækkede af grin, og det skal blive husket, Henrik.

Mon manden også mangler hukommelseskort mellem ørerne??

Så er der ikke mere for den 25 øre denne aften.

Og dog? For hvad kunne Henrik have gjort for at afhjælpe situationen? Masser!

For mange mange år siden henne i Frankrig gik der en kvik dreng rundt, der var meget mere foretagsom end Henrik. En tilfældig dag havde han været hos skohandleren, hvor hans far havde købt ham et par nye støvler. Sådan hed det dengang. Da purken kom hjem pakkede han sine sko ud af kassen. Fine sko, men hvad med papkassen. Så tænkte den kloge dreng (*i modsætning til Henrik*) sig grundigt om. Nu gør jeg det, at jeg borer et lille hul i den ene ende af kassen, og så går jeg hen til købmanden og køber noget lysfølsomt papir i en lang rulle. Som tænkt så gjort. Senere på dagen tog han sin kasse med udenfor. Der gik hans far og arbejdede i haven. Kig på mig, nu tager jeg et foto af dig far, sagde den opvakte dreng, men du skal stå stille, da lukketiden er ret lang. Købmandens fotopapir er ikke så følsomt, som jeg godt kunne ønske mig. Hvornår kan jeg se billederne, Louis, spurgte faderen? I aften svarede sønnen. Jeg laver dem som dias, som vi kan se på et lagen på væggen! Det var kvikt, svarede faderen.

Hvad hed den lille dreng ud over Louis? Han hed Daguerre til efternavn, og vi befinder os frit imellem 1787 og 1851!

Hvad er nu meningen med alt dette? Jo, hvorfor pokker gjorde Henrik ikke det samme?

Har de intet hørt om denne opfindelse i Ejby på Fyn?

Konstruktiv og opfindsom er han bare ikke.