

KMK Klubnyt

Nyt fra klubben. 16. maj 2018

Jeg bliver nødt til at skrive det: Det blev en relativt begivenhedsløs aften. 8 medlemmer var fremmødt og Rune havde taget en gæst med. Formanden var på duktur i DSB-klubben.

Alt, hvad der skete var, at Rune savede og bankede lidt inde i rum 4 sammen med sin gæst og Jan. På Skovby station blev ballasten kæmmet endnu en gang og føntørret.

Poul-Erik indfandt sig lidt senere for at male kirken. Den fik påført sit 87. lag, så den forgår ganske enkelt aldrig.

Carte de jour

*Faire du Cabillaud avec jambo
et crème de fromage.*

Dessert

Crème de Caramel

Dagens kulinariske højdepunkt var kreeret af aftenens gæstekok Chef Michel, der virkelig havde sat sig for at udfordre medlemmernes gæner. Straks man ankom til klubben, kunne man ikke undgå at bemærke, at der var opsat spisekort på bordet. Så kunne alle let og elegant fordybe sig i aftenens menu. Og den var meget god. For ikke franskyndige var der tale om et yderst delikat stykke torsk i overfrakke i form af et stykke skinke. Hertil serveredes ris og særligt krydret tomatsovs.



Desserten bestod af en kreation af karamelbudding, som hvilede på flødeskum:



Det var meget delikat. Mange af ingredienserne havde Michel købt på tilbud, men det havde ingen indflydelse på prisen, eftersom Michel havde været nød til at investere i en blender til formålet. Og sådan en er jo ikke gratis!



Ellers begyndte dagen med, at Flemming præsenterede Michel for en regning. Som man næsten kan se på billedet, blev den i første omgang pure afvist. Den måtte Flemming selv tage sig af. Nå, men eftersom det drejede sig om korb til underlag på traceerne, forbarmede Michel sig og accepterede regningen. Man aner tydeligt kassererens skepsis: Flemming må nøje redegøre for hver eneste postering! Rune sidder og tænker: Gud ved, om han får den gamle til at æde den der - spændende?



*På dette billede kan man se Michel række frem for at slette poster på regningen - vupti! Flemming ser fortvivlet til.
Hvorfor skal vi igennem det her hver gang?*



*Så beklagede Bent sig over, at nu virkede printeren heller ikke mere - det Lxxx!
Nej måske, svarede Flemming, men nu får jeg den til at fungere igen, og så piller du aldrig ved den mere!*



Bent blev lidt sur, og stak hænderne i lommen. Rune lo lidt ad det hele. Lad os lodde lidt i stedet for, det er meget sjovere. Nej, jeg gider ikke, svarede Bent. Det kan sure Flemming gøre.



*Nu har vi garanti for, at foråret er kommet!
Se engang, hvor de grønlandske hulepindsvin skifter fra vinter- til sommerpels!
Den er meget tyndere, luftigere og dermed behageligere at gå rundt med.
Mon også den skifter farve, for det skulle den vel gøre, sådan rent praktisk??*